

Beste leden van de agendacommissie van de Dordtse gemeenteraad,

Via deze weg willen wij u informeren en uw toestemming en medewerking vragen om als enthousiast Dordts burger een thema-avond voor de Dordtse gemeenteraad te mogen organiseren. Ik refereer hierbij aan de woorden van onze burgemeester Arno Brok, die tijdens de nieuwjaarsreceptie de burger uitnodigde om met initiatieven te komen.

Het onderwerp van deze thema-avond zal zijn 'Dordtse Wateren'; een blik in het verleden en naar de toekomst.

Het doel van deze avond is meerledig. Primair is het een avond die enkele concrete, actuele vragen zal behandelen omtrent het water in Dordrecht en haar bestemming. Er zullen ideeën worden gepresenteerd met betrekking tot het nautisch karakter van de Stadswerven, de mogelijkheden daar een boulevard langs het Wantij met ligplaatsen voor bewoonde schepen te realiseren, wat te doen met de nu nog lege Riedijkshaven en de omgang met de historische schepen in de Wolwevershaven.

Het secundaire doel van deze avond is om het bewustzijn van de mogelijkheden van het water in relatie tot onze eeuwenoude stad te vergroten: wat leert het verleden ons, waar liggen mogelijkheden om dat verleden een plaats in het heden te geven en hoe is het om op een schip te wonen.

Wij koesteren onze Italiaanse afkomst en de daaruit voortvloeiende wijsheid dat ware rijkdom uit een gastvrij hart bestaat. Deze avond zullen wij geheel zelf organiseren, wat inhoudt dat de gemeente Dordrecht hieraan geen kosten zal hebben. Uiteraard is praktische hulp altijd van harte welkom!

Het programma zal er als volgt uit komen te zien:

- Ontvangst aan boord van de Res Nova; Sirio Barone zal deze avond uw gastheer zijn
- Elio Barone, Stichting Imbarcazione Barone – Welkomstwoord en inleiding
- Jaap Bouman, eerste Dordtse Held – Het water en Dordrecht in vervlogen tijden
- Dick Swier, platform Historisch Dordrecht – Mogelijkheden om het historisch nautisch karakter en het daarmee verbonden historisch erfgoed van onze stad meer exposure te geven.
- Joost en Storm Friebel, schippers van de klippers Neerlandia en Pax – Wonen op een historisch bedrijfsvaartuig in de Wolwevershaven: vrijbuiters, piraten of schippers van de kameleon?!
- Peter Künstli, directeur Stadsontwikkeling gemeente Dordrecht – Wat is er praktisch mogelijk op de Stadswerven? Ontwerpen, kosten en praktische aspecten.
- Dialoog en vragenronde
- Afsluiting, dankwoord en uitnodiging van Stichting Imbarcazione Barone – Elio Barone

Na afloop van het programma bent u van harte uitgenodigd om aan boord van de Res Nova nog verder van ideeën te wisselen over hoe onze schitterende stad haar nautisch karakter het mooiste en beste kan benutten.

Zoals u leest willen wij deze thema-avond organiseren aan boord van de motorklipper Res Nova. Sinds eind 2012 is Elio de trotste eigenaar van dit schip uit 1902 geworden. Dit schip is eigenlijk beter bekend als het schip van de Dordtse Evangelistatie dat haar 26 jaar in haar bezit heeft gehad. Zij hebben haar geheel verbouwd en in het ruim een ontmoetingsruimte gecreëerd met een capaciteit voor ongeveer 60 tot 70 personen. Talloze vieringen hebben aan boord van de Res Nova plaatsgevonden.

Uiteraard hechten wij veel belang aan de veiligheid. De Res Nova is door de Brandweer geïnspecteerd en voldoet aan alle eisen die de Inspectie Verkeer en Waterstaat stelt. Zo zijn er twee (nood)uitgangen, zijn er voldoende brandblussers aan boord en heeft het schip voldoende laadvermogen om dit aantal personen aan boord te hebben. Daarnaast is de Res Nova voorzien van twee wc's, is er centrale verwarming en is er stromend water aan boord. En uiteraard is er voldoende elektrische verlichting.

Er zijn voor ons drie redenen om de avond aan boord van de Res Nova te organiseren. Het eerste betreft de directe verbondenheid met het water en de ervaring wat het inhoudt aan boord van een schip te zijn.

Onze tweede beweegreden hiervoor is dat wij van mening zijn dat aan boord van het schip een neutrale ruimte is, waar geen plaats is voor (politieke) strijd; het gaat om de schoonheid en het wezenlijke van onze stad en daarbij is het zaak *samen* te roeien met de riemen die we hebben.

De laatste reden is dat wij een ervaring willen bieden die compleet 'out of the box' is; even weg uit het Stads kantoor of het Stadhuis. Een verfrissende locatie die ter inspiratie kan dienen, de geest kan prikkelen en uitnodigt tot pragmatisme. We gooien het zagezegd over een geheel andere boeg.

Wij hopen dat u ons wilt steunen en een datum in mei of juni ter beschikking stelt om deze thema-avond op uw agenda te zetten. Indien u vragen heeft, lichten wij deze gaarne toe.

Cordiali saluti,

Elio en Sirio Barone

Stichting Imbarcazione Barone

info@ibarone.nl

06-21435005