

**Graaf, K de**

---

**Aan:** Graaf, K de  
**Onderwerp:** IDvoorderaad Dordt Klep

---

**Van:** Jake Vos [mailto:jake.vos@planet.nl]  
**Verzonden:** vrijdag 18 januari 2013 17:47  
**Aan:** idvoorderaad; Gemeente Dordrecht  
**Onderwerp:** Dordt Klep

Geachte leden van de Raad,

Vanmiddag zag ik een uitzending van onze lokale omroep rtv-dordrecht over bovenstaand onderwerp, waarin een gesprek met de heer Pieter Fokkens van Stadsbeheer plaatsvond, waarmee ik eind vorig jaar na afloop van de Dordtse kamers zelf een tijdlang een gesprek heb gehad. Het enige voordeel van die afvalbak is idd. dat daarmee in voorkomende gevallen een economisch voordeel wordt behaald t.o. een gewone traditionele afvalbak. Helaas bereikt u hiermee juist niet die doelgroep, die u beoogt die de troep op straat gooit. Het afval moet wel eerst in die afvalbak gedeponereerd worden, voordat het gelegeerd kan worden. Mensen, die thuis een goede opvoeding hebben genoten, houden het afval 'so wie so' bij zich tot ze een afvalbak tegenkomen. Ik was onlangs nog aanwezig bij de uitreiking van de ZAP-awards in het milieucentrum Weizigt, waarbij een oudere man mij terecht vertelde, dat iemand in het zonnetje te zetten eigenlijk helemaal niet nodig behoort te zijn. Wij kregen dat gewoon van thuis mee. Ik verwijs hierbij tevens naar de recente uitspraak van minister Plasterk. Het euvel wordt hier niet mee verholpen. Zo ken ik bijv. zo langzamerhand iemand in mijn nabije omgeving, die het presteert om in een straal van 5 meter van haar eigen afvalcontainer, limonadeblikken, peuken, sigarettendoosjes, MacDonalds-attributen en papieren snotdoeken, etc. op straat te mikken. Is dit nu een vorm van gemakzucht of van vandalisme om de buurt moedwillig omlaag te trekken? Aan u het antwoord! Gezien dat in de buurt van scholen ook het e.e.a. wordt gedeponereerd. Goede opvoeding op school prima, maar wel beter thuis volgens Plasterk. Misschien moeten er wat neven en nichtjes van Holle Bolle Gijs van de Efteling neergezet worden.(IDEE!). De eerste stap is dus om te beginnen met het verstrekken van handige grijparmen en op iedere afvalbak een spreuk: HOUD UW STAD NETJES, in navolging van de afvalbakken in Londen met de slogan 'Keep your town tidy' te plaatsen. Onlangs heb ik nog een hinderlijke journalist moeten afpoeieren, die met onduidelijke bedoelingen mij wilde selecteren als querulant (Van Dale: iem. die lijdt aan een ziekelijke klaagzucht, iem. die zich altijd verongelijkt waant en zich altijd bezwaart en wil procederen) voor hun eigen landelijke tv-uitzending, omdat ik een x-aantal keren mijn gemeente benaderd heb. Klagen is nooit mijn opzet geweest. Het aandragen van nieuwe ideeën wel. Ik hoef daarbij als burger niet per definitie mijn gelijk te krijgen. Mijn grootste bezwaar is en blijft echter, dat bij een weerlegging niet altijd inhoudelijke tegenargumenten worden gebruikt. Heel belangrijk, want juist daardoor kan een betrokken burger ontmoedigd raken en hoor je als gemeente niets meer.

Groetend,  
J.Vos