



MPGD12012020613550104

GD1 06.02.2012 0104

GD-1 gemeenteraad

A.G. Küchler
Van Eesterenplein 269
3315 KX Dordrecht

Leden gemeenteraad Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Dordrecht, 3 februari 2012

Betreft: Vlagbeleid

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgesloten vindt u een afschrift van de brief die ik in december schreef aan burgemeester Brok.

Nu het 'vlaggenprotocol' besproken wordt in het presidium leek het mij goed u op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Hoogachtend,

A.G. Küchler

**A.G. Küchler
Van Eesterenplein 269
3315 KX Dordrecht**

Drs. A.A.M. Brok
Burgemeester van Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Dordrecht, 17 december 2011

Geachte heer Brok,

In het AD van vrijdag 16 december - katern Drechtsteden - las ik onder de titel 'Dordt vlagt alleen nog maar voor koninklijk huis' dat mevrouw Koene zich afvroeg waarom er onlangs wel was gevlagd voor Amnesty International en niet voor prinses Amalia.

Volgens de krant was uw reactie op het eerste gedeelte van deze opmerking dat het 'vanuit het verleden een traditie was dat er soms een vlag wapperde voor Amnesty International' en dat het niet 'valt uit te leggen waarom Amnesty International wel mag vlaggen en andere organisaties niet'. Volgens mij valt dit echter heel goed uit te leggen.

De vlag van Amnesty International wordt niet 'soms' gehesen, maar elk jaar op 10 december. Dit is, zoals u weet, de Dag van de Mensenrechten, omdat de Verenigde Naties op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben aanvaard.

Toen dit feit 50 jaar oud was - in 1998 - heeft het toenmalige College van B&W gemeend dat er in Dordrecht een Amnesty Internationalweg moest komen en dat elk jaar op die dag de vlag van Amnesty International moest worden gehesen op de toren van de Grote Kerk.

Die vlag hangt daar dus voor de Dag van de Mensenrechten en niet voor Amnesty International; alleen omdat Amnesty International de organisatie is die bij uitstek wereldwijd waakt over de handhaving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is destijds voor haar vlag gekozen. Het lijkt het mij nog steeds goed die vlag elk jaar op 10 december te laten wapperen, als een van de activiteiten waarmee mensenrechten onder de aandacht van de bevolking worden gebracht.

Ik hoop dat u dit mevrouw Koene c.s. wilt uitleggen.

Hoogachtend,

A.G. Küchler