

In memoriam, de heer J.E.R. van der Vorm – de Rijke,
uitgesproken door burgemeester Brok tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 26 oktober 2010.

Dames en heren,

Mag ik u verzoeken om te gaan staan.

Op zaterdag 9 oktober jl. is op 53-jarige leeftijd volksvertegenwoordiger Jan Emericus Rens van der Vorm – de Rijke overleden.

Namens het gemeentebestuur van Dordrecht wil ik ook op deze plaats u, de heer De Rijke, kinderen, kleinkind en overige familieleden onze oprechte deelneming betuigen. U verliest uw dierbare partner, vader, schoonvader en grootvader. Dordrecht verliest een markant inwoner en een bekwaam en bevlogen politicus die handelde vanuit zijn grote betrokkenheid voor de stad Dordrecht. Aan de raadstafel is zijn stoel nu leeg.

Dames en heren,

De heer Van der Vorm werd op 6 juli 1957 in Dordrecht geboren. Al jong was hij maatschappelijk en politiek actief. Samen met medescholieren van het Titus Brandsma College haalde hij op 1 mei 1975 de rode vlag van het dak van het Stadskantoor, omdat hij van mening was dat het Stadskantoor de gehele burgerij behoort en niet één politieke partij. Met deze ludieke actie haalde hij indertijd de voorpagina van De Dordtenaar. Zo was hij al op jonge leeftijd, slechts 19 jaar oud, lid van de Raad voor het Jeugdbeleid. Van 1976 tot de opheffing van de Jeugdraad in 1982 was hij voorzitter.

Van 2003 tot 2007 was hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en maakte deel uit van de fractie van de politieke partij LPF. Van 2005 tot 2007 was hij landelijk secretaris. Een persoonlijk succes was de eerste provinciale openbare enquête. Ook was hij lijsttrekker voor de LPF bij de Europese Verkiezingen.

Hij was dan ook geen 'groentje' toen hij in maart van dit jaar als lid van de fractie Beter voor Dordt zijn entree maakte in de Dordtse gemeenteraad. Hij was al 'een oude rot in het politieke vlak'. Spijtig is het dat hem zo weinig tijd gegeven was om zijn raadslidmaatschap verder in te vullen, maar ondanks zijn slopende ziekte bleef hij zich - tot het allerlaatste toe - met grote betrokkenheid en vasthoudendheid inzetten voor Dordrecht.

Hij was een goede debater; hij koos zijn woorden zorgvuldig, maar voerde het debat soms op het scherp van de snede.

Kenmerkend voor hem waren zijn gedrevenheid, zijn bevlogenheid, zijn liefde voor de stad Dordrecht, zijn interesse voor de geschiedenis, Tot het allerlaatste toe was hij aanwezig bij raads- en fractievergaderingen.

Tot het allerlaatste toe bleef hij zich strijdbaar inzetten voor Dordrecht.

Hij maakte zich druk om de toekomst van onze stad; om het behoud van onze binnenstad; wilde het Dordtse stadsgezicht beschermen tegen ontsierende nieuwbouw. Zijn energie werd minder, maar zijn wilskracht absoluut niet! Zijn visie en zijn ideeën zijn opgeschreven en kunnen in de toekomst de basis vormen voor een initiatiefvoorstel.

De heer Van der Vorm was niet alleen politiek maar ook in maatschappelijk opzicht betrokken bij de Dordtse samenleving. Immers in 1984 was hij één van de oprichters van de Stichting 'Dordt in Stoom', het grootste stoomevenement van Europa, dat talrijke bezoekers naar Dordrecht brengt. Hij maakte meer dan 20 jaar deel uit van het stichtingsbestuur en bekleedde de functies van secretaris en penningmeester.

In het verlengde van dit evenement nam hij het initiatief tot de oprichting van Stichting Stoomfonds. Mede dankzij zijn inspanningen is de Nederlandse collectie van historische stoomschepen één van de grootste en best geconserveerde van de wereld.

Sinds 2005 was hij de organisator en stimulator van het evenement 'Dordt Open Stad'. Hij zette door middel van dit evenement het werk voort van zijn ook jong overleden vader, die diepgaand wetenschappelijk onderzoek deed naar de waarheidsbevinding rond de Tweede Wereldoorlog op het eiland van Dordrecht. Door dit evenement wilde de heer Van der Vorm een bijdrage leveren aan meer kennis en bewustwording over de krijgshistorie.

Dames en heren,

Ik – en velen van u met mij – herinneren zijn vreugde op een zonnige zomerse dag in juli toen hij vernam dat hij vanwege zijn verdiensten door Hare Majesteit de Koningin benoemd werd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Fijn dat hij dit nog heeft mogen meemaken!

Door zijn bevoegenheid, zijn enthousiasme, maar vooral door zijn passie voor zijn stad, waar hij geboren en getogen was, wist de heer Van der Vorm veel te bereiken en is hij van grote betekenis geweest voor Dordrecht.

Ik verzoek u ter nagedachtenis van de heer Van der Vorm enkele ogenblikken stilte in acht te nemen.